

18 Δεκεμβρίου 2020

Ο ΧΕΙΜΩΝΑΣ ΚΑΙ ΟΙ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΙΤΟΥΝΤΩΝ ΑΣΥΛΟΥ ΣΤΗΝ ΣΑΜΟ: ΠΕΝΤΕ ΧΡΟΝΙΑ ΚΑΙ Η ΖΟΥΓΚΛΑ ΕΙΝΑΙ ΑΚΟΜΑ ΕΔΩ.

Ο χειμώνας ξεκίνησε. Οι κυβερνήσεις μας είχαν τουλάχιστον 5 χρόνια να προετοιμαστούν για αυτόν και για να ευθυγραμμίσουν την μεταναστευτική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με την θεμελιώδη αρχή της προστασίας της *ανθρώπινης αξιοπρέπειας*. Παρ' όλα αυτά και για ακόμη μια φορά, δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι, σε όλη τη Ευρώπη, αναγκάζονται να υπομείνουν το ψύχος, με τους περισσότερους εξ αυτών να μην έχουν καν καταφύγιο.

Για τους ανθρώπους που ζουν, στα υπερβολικά συνωστισμένα camps των νησιών του Αιγαίου, αυτό μεταφράζεται σε μία μακρά περίοδο κακουχιών και κινδύνων. Αυτά τα camps, αποτελούν τα χειρότερα δυνατά μέρη, για να φιλοξενείς 19.500+ αιτούντες άσυλο, δηλαδή οικογένειες με μικρά παιδιά και ηλικιωμένους (1). Αυτές οι δομές, αδυνατούν να τους προσφέρουν αξιοπρεπή προστασία, αφήνοντάς τους εκτεθειμένους στην βροχή και το κρύο.

Στο νησί της Σάμου, το μέλλον για αυτούς τους ανθρώπους επιφυλάσσεται ζοφερό. Οι συνθήκες υγιεινής για τους διαμένοντες στο camp, ήταν ήδη ανησυχητικές, πριν από την άφιξη του χειμώνα. Σε αυτό, προστίθεται και η απειλή μετάδοσης της COVID-19, μεταξύ των περίπου 4000 κατοίκων, που ζουν εγκλωβισμένοι μέσα σε αυτό.

Η συντριπτική πλειοψηφία των προσφύγων, διαμένει σε πρόχειρα παραπήγματα, που βρίσκονται στους λόφους περιμετρικά του κυρίως ΚΥΤ. Οι ίδιοι, αποδίδουν στον αυτοσχέδιο καταυλισμό, το όνομα "ζούγκλα". Και έχουν δίκιο, καθώς αδυνατεί να τους προστατέψει από το κρύο και τις βροχές, που ήδη πλήττουν το νησί.

Η ζωή των προσφύγων, κάτω από αυτές τις συνθήκες, επιβαρύνεται ακόμα περισσότερο, από το ψυχικό άγχος, την έλλειψη βασικών αγαθών και τις πολύωρες αναμονές σε ουρές για την διανομή του φαγητού. Επιπλέον, ο καταυλισμός μαστίζεται από την ύπαρξη παρασίτων, φιδιών και ποντικών, ενώ παράλληλα δεν υπάρχει ούτε η στοιχειώδης υποδομή για την διαχείριση των αποβλήτων. Παρά τις προσπάθειες των ΜΚΟ και των κατοίκων του camp, υπάρχουν μόνο ελάχιστες χημικές τουαλέτες, οδηγώντας τους πρόσφυγες στην δημιουργία αυτοσχέδιων (2). Αυτά τα πράγματα είναι εξοργιστικά και ανεπίτρεπτα! Το "Hotspot" πολύ απλά, είναι ένα μέρος που κανένας άνθρωπος δεν θα έπρεπε να ζει!

Τώρα που ο χειμώνας είναι εδώ, πέρα από τις αυξημένες ανάγκες παροχής αξιοπρεπούς στέγασης, προστίθεται και η έλλειψη βασικών ειδών ατομικής προστασία, όπως κουβέρτες, υπνόσακοι, γάντια, κασκόλ, στεγνών ρούχων, κ.α. Αυτή την περίοδο, πολλές οργανώσεις και με πολύ κόπο, επιχειρούν να παράσχουν αυτά τα είδη. Ήδη έχει διανεμηθεί ένα "χειμερινό πακέτο", ενώ μουσαμάδες και άλλα απαραίτητα για την προστασία από τον χειμώνα πράγματα, είναι προγραμματισμένα να διανεμηθούν σύντομα. Αυτό έχει γίνει σε συνεργασία με άλλες οργανώσεις, όπως την *A Drop in the Ocean*, των *Refugees4Refugees*, του *Movement on The Ground* και άλλων πολλών (3, 4). Οι περιορισμοί που επιβλήθηκαν λόγω του Κορονοϊού, απειλούν τις προσπάθειες των ΜΚΟ να διανεμούν με σωστό τρόπο αυτά τα απαραίτητα αγαθά, ή έστω να προσφέρουν ένα προσωρινό ζεστό καταφύγιο, όπως είναι το Alpha Centre των Samos Volunteers.

Όλα αυτά δεν είναι αρκετά, και δεν θα πρέπει να θεωρούνται ως τέτοια. Το πρόβλημα είναι συστημικό και δομικό, και δεν μπορεί να λυθεί μόνο με τις προσπάθειες των ανθρωπιστών. Οι άνθρωποι που ζουν στην "Ζούγκλα", δεν μπορούν να κάνουν ένα ζεστό μπάνιο, δεν έχουν καν πρόσβαση σε τρεχούμενο νερό, ούτε τρόπο θέρμανσης.

Η στάση μας είναι απλή: *υποστηρίζουμε την αξιοπρέπεια, κάθε άνθρωπου*. Και κάτω από αυτές τις περιστάσεις, αυτό σημαίνει ότι θέλουμε να καταργηθεί συνολικά η λογική των "hotspot", και οι άνθρωποι που έρχονται στην Ευρώπη, να φιλοξενούνται με ασφάλεια σε κανονικά σπίτια, με κανονικές συνθήκες.

Η Ε.Ε. έχει, και τους πόρους και την δύναμη να αλλάξει την μεταναστευτική της πολιτική, και να αφήσει στο παρελθόν τη απάνθρωπη και ντροπιαστική τακτική, των μαζικών δομών υποδοχής. Χρειαζόμαστε *πραγματική* διεθνή προστασία και *ουσιαστική* πρόσβαση στο άσυλο για τους πρόσφυγες και αυτό είναι κάτι που το χρειαζόμαστε εδώ και τουλάχιστον 5 χρόνια.

Όλα αυτά, δεν είναι μονάχα θέματα ηθικής, καλών προθέσεων, ή συναισθημάτων: Η *ανθρώπινη αξιοπρέπεια* αποτελεί μία από τις αξίες που βρίσκονται στον πυρήνα του χάρτη των θεμελιωδών δικαιωμάτων του ανθρώπου της Ευρωπαϊκής Ένωσης (5).

Εάν αποδεχούμε οποιονδήποτε είδους συμβιβασμό στις θεμελιώδεις αξίες μας, αυτό θα σημαίνει ότι *δεν έχουμε* θεμελιώδεις αξίες.

Συνυπογράφωντες : Samos Volunteers

A Drop in the Ocean/Dråpen i Havet

Glocal Roots

